

Duister oorlogsverleden Lilbosch te Pey, weer stukje duidelijker.

In het onderzoek naar het mysterieuze oorlogsverleden van Lilbosch zijn weer goede vorderingen gemaakt en de eerder gemaakte conclusies bevestigd.

Onlangs hebben namelijk een tweetal dames uit Den Haag: Nicolien Pinkse en Marit Kramer, een bezoek gebracht aan de abdij Lilbosch. Deze dames hadden, als ouders van huidige leerlingen van de school, bij een onderzoek naar de historie van de school, ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan, ontdekt dat een aantal van de leerlingen van deze school, nu Openbare Basisschool Benoordenhout, in de oorlog in het Duitse KLV lager te Lilbosch waren ondergebracht, in de periode van 7 april 1943 t/m 11 oktober 1943.



Nicolien Pinkse, Marit Kramer en Broeder Johannes.

Het betrof leerlingen van 10 tot 14 jaar van de klassen 5 t/m 8 van de school. De school in den Haag was destijds een Deutsche Volks Schule. Door de onderzoekers is toen contact opgenomen met Lilbosch en is een afspraak gemaakt voor een bezoek om gegevens te kunnen uitwisselen. Er zijn hele bruikbare en historisch interessante gegevens de revue gepasseerd. Zij waren zeer gecharmeerd van de omgeving, de gesprekken met de monniken, de overste en overige deskundigen en zijn met een heel voldaan gevoel huiswaarts gekeerd.

Uit hun onderzoek bij het N.I.O.D. en het dagboek van een opa van een van de leerlingen zijn de eerdere visies van onderzoekers weer bevestigd: “ Niks Arisch Ras en niks blitzmädel”.

Los hiervan is er op woensdag 12 augustus 2009 ook nog een oud leerlinge van de Augustus-Viktoria Schule (het huidige gymnasium am Waldhof) te Bielenfeld op bezoek geweest: Frau Liselotte Kliesch. Zij heeft de periode van oktober 1943 tot juni 1944 in het KLV lager te Lilbosch doorgebracht.

Het was de eerste keer dat zij de moed heeft opgebracht om deze omgeving nog eens te bezoeken, ondanks dat zij inmiddels 80 jaar oud is heeft ze het met een goede begeleiding toch aangedurfd. Ze was behoorlijk onder de indruk en emotioneel. Op haar verzoek zal er t.z.t. een nieuw bezoek volgen waarbij gegevens uitgewisseld kunnen worden. Zij woont tegenwoordig in Brüngen. Dit bezoek wordt met veel belangstelling tegemoet gezien.



Frau Liselotte Kliesch en dochter Dorothee.

Het vervolgbezoek heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2009. Zij was vergezeld van haar dochter, die haar gymnasium-opleiding gedaan heeft in Eupen. Bijgestaan door Bastiaan Vergoosen hebben wij een heel interessant gesprek gevoerd en diverse gegevens uitgewisseld. Hiervan is een klein archief aangelegd. Zal beslist een vervolg krijgen, waarschijnlijk in Bruggen.

Mede i.v.m. het feit dat deze totale oorlogsperiode inmiddels bijna 65jaar geleden is, (Lilbosch is bevrijd op 19 januari 1945), zijn er twee kronieken verschenen over Lilbosch in oorlogstijd, welke te verkrijgen zijn in de Abdijwinkel te Lilbosch en Boekhandel Bruna te Echt en waar “het mysterie” van Lilbosch in behandeld wordt.

Hingen oktober 2009,
René Rutten.